

Upplev Rhen & Mosel
-i lugn & behaglig takt
3-9 oktober 2015



Svindlande vacker natur möter oss under vår resa till Rhen & Mosel, Tysklands mest kända vindistrikt. Här odlades vin redan på romartiden. Regionen präglas av vinberg, vinslutningar, vinstäder med korsvirkesromantik, borgmagi, myten om Loreley och naturligtvis de vackra floderna Rhen & Mosel. Följ med och upplev den vackra naturen i det sagolika landskapet, både med buss & båt – i din egen takt.

Resdag 1, Lördag den 3 oktober

Vi lämnar Öland & Kalmar under morgonen. Kosan styrs givetvis söderut, dagens mål är Lübeck i norra Tyskland. Längs vår väg stannar vi till för bensträckarpausar, ofta är det fikapaus men på strategiska platser och tider finns såklart möjlighet till lunch. Allt är planerat i förväg för att din resa ska bli lugn och behaglig. Över Öresundsbron och söderut genom Danmark till Rödbby åker vi. Färjan till Puttgarden tar cirka fyrtiofem minuter, sedan har vi lite drygt en och en halv timme till vårt hotell för natten, Holiday Inn i Lübeck. Under kvällen äter vi en gemensam middag på hotellet.

Dagsetapp: 62 mil

Resdag 2, Söndag den 4 oktober

Efter en god natts sömn och en stärkande frukost på hotellet reser vi vidare söderut genom de tyska landskapen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen och når slutligen Rheinland-Pfalz, det tyska landskap som ligger tätt inpå Frankrike och där vi finner vår ort för några dagar framöver: Bernkastel Kues. Under resan i bussen kommer vi lära oss mer om de orter vi passerar, historiska händelser, livet i Tyskland, kultur med mera. Vår reseledare kan nog även ha en och annan överraskning i bakfickan..

Vi checkar in på vårt hotell Gasthof Hotel zur Post, beläget ett stenkast från Mosel, här ska vi bo i två nätter. Gemensam middag serveras oss under kvällen.

Dagsetapp: 70 mil.

Resdag 3, Måndag den 5 oktober

Idag ska vi ge oss ut på äventyr! Efter en god frukost ger vi oss ut på böljan den blå, eller i vart fall på en båttur längs floden Mosel. Vi njuter av utsikten över vindalarna, de romantiska slotten och vacker natur under vår resa till den romantiska småstaden Traben-Trarbach, jugendstilens stad. Under färden bjuds vi lunch och väl framme får vi fri tid att strosa runt i den lilla staden innan bussen hämtar oss för färd tillbaka till Bernkastel Kues och besök hos Alfred Port. På hans vingård provar vi 5 sorters vin. Under kvällen gemensam middag på hotellet.

Dagsetapp: 2,5 mil med buss, 2 mil med båt.

Resdag 4, Tisdag den 6 oktober

Efter frukost spenderas förmiddagen enligt egna önskemål. Efter lunch reser vi vidare, längs vägen stannar vi till på en vingård för provning av just deras viner. Sedan åker vi mot nästa mål, staden Rüdesheim am Rhein och Central Hotel. Här finns bland annat en 3 meter smal och 144 meter lång gränd fylld med små souvenirbutiker. Staden har cirka 10.000 invånare och är en typisk tysk småstad, förutom en sak – över vindalarna kring staden kan man åka i en slags linbana och få en makalös utsikt över området! Något för den äventyrslystna – vi hjälper dig gärna med information och bokning om du vill prova på. Under kvällen njuter vi en middag på vårt hotell.

Dagsetapp: 9 mil.



Upplev Rhen & Mosel

-i lugn & behaglig takt

3-9 oktober 2015



Resdag 5, Onsdag den 7 oktober

Under förmiddagen beger vi oss ut på ännu en båtutur, denna gång på floden Rhen. Vi åker från Rüdesheim till St. Goarshausen med rederiet KD Rheinschiffahrt. Underbara vyer och intryck samlar vi på oss under den lugna, behagliga färden. Vid ändstation möter bussen upp och tar oss till Berghotel Loreley där vi njuter lunch med en gudomlig utsikt. Legenden säger att en jungfru som heter Loreley bor på en sten i floden Rhen, hon lurar fiskare till döds med sin vackra sång..

Under eftermiddagen kör bussen tillbaka till Rüdesheim där vi även denna kväll äter en gemensam middag.

Dagsetapp: 3 mil med buss, 2,5 mil med båt

Resdag 6, Torsdag den 8 oktober

Efter frukost startar vi resan norrut. Vi tackar Rheinland-Pfalz för denna gång och styr kosan mot Hamburg. Längs vägen njuter vi av de vackra vyerna och pratar med våra nyfunna vänner i bussen. En och annan kaffepaus stärker vi oss med och givetvis ska vi pausa för lunch. Under eftermiddagen når vi vårt hotell Achat Plaza beläget strax söder om Hamburg där vi under kvällen njuter en gemensam middag, den sista under vår resa tillsammans.

Dagsetapp: 55 mil.

Resdag 7, Fredag den 9 oktober

Resan hemåt fortsätter, idag avverkar vi sista biten från Hamburg till Kalmar & Öland. Även denna gång reser vi via Puttgarden – Rödby och Öresundsbron. Er reseledare håller humöret uppe och väl hemma tackar vi varandra för en härlig tripp, tänk vad mycket vi fått se och uppleva tillsammans.

Dagsetapp: 65 mil.

Information

Detta ingår i resans pris: Busstransport i modern, bekväm helturistbuss utrustad med bekväma stolar, trepunktsbälten, toalett, kylskåp, DVD, eluttag på alla platser, busscafé m.m. Vägoms- & skatter, broavgifter.

Erfaren och serviceinriktad chaufför & reseledare.

6 nätter på 3- & 4 stjärniga hotell (i enkel-/dubbelrum) inklusive frukost.

6 middagar. 2 luncher. Utförligt informationsmaterial om resmålen.

2 vinprovningar, 1 båtutur på Rhen & 1 båtutur på Mosel.

Vi reserverar oss för valuta- och skatteförändringar.

Bokning till Tomas Buss senast den 14 augusti 2015.

Resan är begränsad till 45 platser för bästa komfort.

Välkommen att nå oss på: 0485-732 85 eller

info@tomasbuss.se & www.tomasbuss.se

Resa garanteras vid 30 resenärer

Vi ställer lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet samt följer paketreselagen.

Resans pris p/p i
dubbelrum 8 900:-

Resans pris p/p i
enkelrum 10 050:-

Välkommen ombord!
önskar bussfamiljen Angelin
med personal